

«Ασφυξία» στους πυροσβέστες

Ποινικές διώξεις κατά παντός υπευθύνου μετά τον άδικο χαμό του 33χρονου Μάνθου Μάντζιου στο Παλαιό Φάληρο. Εγγραφα-«βόμβα» δημοσιεύει σήμερα Το ΧΩΝΙ

Επικίνδυνες φιάλες, που χρησιμοποιούν καθημερινά χιλιάδες πυροσβέστες. Μια ένορκη διοικητική εξέταση, που δεν έχει τελειώσει ακόμα, και στοιχειώνει ένα νεκρό υπαξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος και την οικογένειά του. Δεκάδες αναπάντητα ερωτήματα, αλλά και άγνωστα περιστατικά αναπνέει με παραλίγο... θύματα πυροσβέστες. Οι λεπτομέρειες που φέρνει στη δημοσιότητα Το ΧΩΝΙ αποτελούν «βόμβα» για την πυροσβεστική υπηρεσία. Αναστάτωση, όμως, προκάλεσαν και οι ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος, που ασκήθηκαν στις αρχές του μήνα από την Εισαγγελία Αθηνών και είναι κατά παντός υπευθύνου. Οι κατηγορίες είναι:

- Θανατηφόρος έκθεση κατά συρροή.
- Ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή.
- Εμπρησμός από αμέλεια.
- Εκρηξη από αμέλεια.

Η Βασιλική Μάντζιου μιλά Στο ΧΩΝΙ και περιγράφει το δεύτερο Γολγοθά που πέρασε, μετά το χαμό του αδελφού της, προκειμένου να πάρει στα χέρια της όλα τα απαραίτητα έγγραφα, θέλοντας να μάθει τι ακριβώς συνέβη εκείνο το βράδυ του περασμένου Σεπτεμβρίου στο διώροφο σπίτι της οδού Ιπποκράτους 4. Όπως λέει η ίδια «κανείς δεν μου είπε γιατί εκείνο το βράδυ πέθανε ένας πυροσβέστης, μου είπαν παρά μόνο ότι είναι ήρωας. Ο Μάνθος δεν είναι ήρωας, αλλά ένας αδικημένος άνθρωπος». Η ΕΔΕ που διενεργεί εδώ και 5 μήνες αξιωματικός της Πυροσβεστικής, όλα δείχνουν ότι οφείλει σε κουκούλωμα των υπευθύνων, αφού έχει χαθεί στα συρτάρια των αρμοδίων του Αρχηγείου.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΦΙΑΛΕΣ, ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το πιο εξοργιστικό στοιχείο και ταυτόχρονα απειλή για την υγεία και τη ζωή 12.000 πυροσβεστών είναι, όπως καταγγέλλει η οικογένεια του 33χρονου, το καθεστώς και οι έλεγχοι που γίνονται στις αναπνευστικές συσκευές. Μια τέτοια αναπνευστική συσκευή χρησιμοποίησε και ο άτυχος Μάνθος, θέλοντας να σώσει την ένοικο του σπιτιού που είχε εγκλωβιστεί μέσα στις φλόγες και τους καπνούς. Με έγγραφό του, το Εθνικό Σύστημα Διαπί-



Το έγγραφό του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ.) είναι ξεκάθαρο: «Το συνεργείο αναπνευστικών συσκευών της Διεύθυνσης Τεχνικών του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος δεν είναι διαπιστευμένο από το Ε.Σ.Υ.Δ.»

**Το συνεργείο Αναπνευστικών Συσκευών
δεν είναι διαπιστευμένο από το Ε.Σ.Υ.Δ.**

Όπως προκύπτει από τα έγγραφα του ανακριτικού τμήματος, ο άτυχος αρχιπυροσβέστης φορούσε «μια φιάλη πεπιεσμένου αέρα μάρκας LUXFER», ενώ σε άλλο έγγραφο όπου καταγράφεται ο εξοπλισμός που υπήρχε στον 5ο Πυροσβεστικό σταθμό της Καλλιθέας, όπου υπηρετούσε, φαίνεται ότι χρησιμοποιούσε μια φιάλη μάρκας DRAGER. Ποιο άραγε από τα δυο επίσημα έγγραφα λέει την αλήθεια;

ΦΙΑΛΗ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ:

LUXFER

DRAGER Π.Σ. 3195

στευσης (Ε.Σ.Υ.Δ.) βεβαιώνει ότι «το συνεργείο αναπνευστικών συσκευών της Διεύθυνσης Τεχνικών του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος δεν είναι διαπιστευμένο από το Ε.Σ.Υ.Δ.». Με άλλα λόγια, η συγκεκριμένη υπηρεσία της Πυροσβεστικής δεν έχει ούτε πιστοποιημένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, αλλά ούτε και ανάλογα μηχανήματα. Επίσης, δεν τηρεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες προκειμένου να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο ή να επισκευάσει τις αναπνευστικές συσκευές που φορούν οι πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι ένα ιδιωτικό κέντρο με το οποίο συνεργάζεται η Πυροσβεστική για τον έλεγχο των φιαλών και αναπνευστικών συσκευών είναι εγκεκριμένο «να εξετάζει δοχεία πίε-

σης δηλαδή μόνον τις φιάλες και όχι συγκροτήματα πίεσης, όπως είναι οι αναπνευστικές συσκευές». Επιπλέον, το συγκεκριμένο κέντρο δεν είναι εγκεκριμένο να επανελέγχει φιάλες ανθρακονημάτων, που θεωρούνται νεότερης γενιάς, καλύτερης ποιότητας και έχουν μικρότερο βάρος από τις χαλύβδινες που είναι παλιότερες.

Όπως υποστηρίζει η πλευρά της οικογένειας, τον άτυχο υπαξιωματικό, πέραν της εγκατάλειψής του στο μπαλκόνι του 2ου ορόφου για ένα δίκυρο, είναι πολύ πιθανόν να τον πρόδωσε και η αναπνευστική συσκευή που χρησιμοποίησε, κάτι που αποδεικνύεται άλλωστε και από τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες με το κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής το μοιραίο βράδυ. Από την πλευρά του, το

Αρχηγείο της Πυροσβεστικής απαντά πως «συνεργάζεται με τουλάχιστον τρεις άλλες εταιρείες για τον έλεγχο των φιαλών και των αναπνευστικών συσκευών που τηρούν ότι προβλέπει ο νόμος» με την οικογένεια να απαντά ότι «οι συγκεκριμένες εταιρείες ελέγχουν την αντοχή των φιαλών σε πίεση και όχι την ποιότητα του αέρα που τις γεμίζουν ούτε τα λοιπά εξαρτήματα μιας αναπνευστικής συσκευής. Κάτω από αυτές τις συνθήκες κινδυνεύει η υγεία και ζωή των πυροσβεστών και πρέπει να φοβούνται για τη ζωή τους. Δύσκολα θα πιστέψουν ότι πάνε στον πόλεμο χωρίς τον κατάλληλα ελεγμένο εξοπλισμό ατομικής προστασίας, δύσκολα θα πιστέψουν ότι η φιάλη του Μάνθου δεν είχε υποστεί τον ενδελεγγόμενο από τον κατασκευαστή και προβλεπόμενο



από επικίνδυνες φιάλες οξυγόνου!



Ο άτυχος αρχιπυροσβέστης, Μάνθος Μάντζιος που έχασε τη ζωή του την ώρα της κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο.

22 Οκτωβρίου 2014

που μας παρέδωσε

ο Προϊστάμενος Γραφείου

Κινήσεως

του 5^{ου} Πυρ/κου Σταθμού

την οποία κατασχέσαμε

από τον τόπο του

συμβάντος και φορούσε

ο αποθανών

Την επόμενη μέρα της πυρκαγιάς, ο αρμόδιος υπάλληλος του ανακριτικού τμήματος της Αθήνας «παρέλαβε την αναπνευστική συσκευή από τον προϊστάμενο του γραφείου κίνησης του 5ου πυροσβεστικού σταθμού» όπου υπηρετούσε ο Λαρισιαίος αρχιπυροσβέστης. Σε μεταγενέστερο έγγραφο, με ημερομηνία 22 Οκτωβρίου 2014, αναφέρεται ότι «για τον έλεγχο καλής λειτουργίας αναπνευστικής συσκευής, την οποία κατασχέσαμε από τον τόπο του συμβάντος και φορούσε ο αποθανών στο εν λόγω συμβάν Αν/στης Μάντζιος Μάνθος». Τι από τα δυο λοιπόν ισχύει;

από την κείμενη σχετική νομοθεσία έλεγχο», λέει Στο ΧΩΝΙ η αδελφή του Λαρισιαίου πυροσβέστη.

Η ΦΙΑΛΗ... ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟΟΥΜ

Πολλά ερωτήματα προκαλεί, όμως, και ο τρόπος που χειρίστηκε η Πυροσβεστική και το Ανακριτικό Τμήμα το τραγικό περιστατικό του θανάτου ενός δικού της ανθρώπου. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα έγγραφα του Ανακριτικού Τμήματος που φέρνει στη δημοσιότητα Το ΧΩΝΙ, ο άτυχος αρχιπυροσβέστης φορούσε «μια φιάλη πεπιεσμένου αέρα μάρκας LUXFER», ενώ σε άλλο έγγραφο, όπου καταγράφεται ο εξοπλισμός που υπήρχε στον 5ο Πυροσβεστικό Σταθμό της Καλλιθέας, όπου υπηρετούσε, φαίνεται ότι χρησιμοποίησε μια

φιάλη μάρκας DRAGER. Ποιο άραγε από τα δυο επίσημα έγγραφα λέει την αλήθεια;

Όμως, το αλαλούμ δεν σταματά εδώ, καθώς υπάρχουν πολλά ερωτηματικά σχετικά με το σημείο, όπου κατασχέθηκε η μοιραία φιάλη. Την επόμενη μέρα της πυρκαγιάς, όπως αναφέρει σχετικό έγγραφο, ο αρμόδιος υπάλληλος του Ανακριτικού Τμήματος της Αθήνας «παρέλαβε την αναπνευστική συσκευή από τον προϊστάμενο του γραφείου κίνησης του 5ου πυροσβεστικού σταθμού», όπου υπηρετούσε ο Λαρισιαίος αρχιπυροσβέστης. Ωστόσο, σε μεταγενέστερο έγγραφο, με ημερομηνία 22 Οκτωβρίου 2014, αναφέρεται ότι «για τον έλεγχο καλής λειτουργίας αναπνευστικής συσκευής, την οποία κατασχέσαμε από τον τόπο του συμβάντος και φορούσε ο αποθανών στο εν

λόγω συμβάν Αν/στης Μάντζιος Μάνθος». Τι από τα δυο λοιπόν ισχύει και ποιο από τα δυο έγγραφα λέει την αλήθεια; Η μοιραία φιάλη κατασχέθηκε στον τόπο του συμβάντος ή την επόμενη μέρα στον 5ο πυροσβεστικό σταθμό στην Καλλιθέα; Πώς άραγε η οικογένεια του Μάνθου Μάντζιος να μην έχει αμφιβολίες και υποψίες ότι κάτι συνέβη, για συγκάλυψη ευθυνών, όταν υπάρχουν τέτοιες εξόφθαλμες διαφορές και, μάλιστα, τη στιγμή που το Ανακριτικό Τμήμα έστειλε για έλεγχο την κατασχεθείσα αναπνευστική συσκευή σε Ιδιωτικό Κέντρο Ελέγχου, που δεν είναι πιστοποιημένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης να κάνει το συγκεκριμένο έλεγχο;

Η ΟΡΓΗ ΤΗΣ ΑΔΕΡΦΗΣ...

Από την πρώτη στιγμή, η αδελφή του αδικοκαμένου πυροσβέστη θέλησε να μάθει την αλήθεια αλλά πολλές φορές έπεφτε πάνω σε τοίχο ή σε μισόλογα. «Με εξοργίζει το γεγονός ότι θα ξαναγίνει και ο επόμενος νεκρός μπορεί να είναι οποιοσδήποτε. Μην ξεχνάμε ότι εκείνο το βράδυ "χάθηκε" και μια γυναίκα. Αν "χάσεις" έναν άνθρωπο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να θάψεις το γεγονός μαζί με τον άνθρωπο. Θα ήθελα να πω σε όλους τους πυροσβέστες ότι δουλειά τους είναι να βοηθάνε και όχι να εγκαταλείπουν κάποιον και να πεθαίνει είτε είναι ο Μάνθος είτε πολίτες» λέει, αναφερόμενη στις αλληπάλληλες εκκλήσεις που έκανε ο αδελφός της στο κέντρο της Πυροσβεστικής, όταν αντιμετώπισε πρόβλημα με την αναπνευστική του συσκευή, χωρίς όμως να παίρνει απαντήσεις. Εκεί όμως που γίνεται έξαλλη είναι με το γεγονός ότι θα μπορούσε ο αδελφός της να είχε σωθεί, αν είχαν γίνει οι απαραίτητες ιατρικές ενέργειες, αν δεν είχαν καθυστερήσει για 2 ώρες να τον απομακρύνουν από το μπαλκόνι, όπου ήταν αναίσθητος, και τον είχαν μεταφέρει σε χώρο όπου υπήρχε αρκετό οξυγόνο. «Η εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα ήταν η κύρια αιτία θανάτου του Μάνθου, δηλητηριάστηκε. Ούτε κήκε ούτε κτύπησε. Παγιδεύτηκε αβοήθητος σε τοξικό περιβάλλον με καπνούς από την πυρκαγιά. Σε αυτό μπορεί ακόμη να συνέβαλε και κάποιο ελάττωμα ή ακατάλληλος προς εισπνοή αέρας της αναπνευστικής συσκευής του» λέει Στο ΧΩΝΙ και αποκαλύπτει ότι «η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το βράδυ, ο αδελφός μου ζήτησε βοήθεια από το κέντρο επιχειρήσεων τέσσερις φορές από 9:17 μέχρι 9:30 και τον απομάκρυναν οι πυροσβέστες από το μπαλκόνι στις 11 και μισή το βράδυ, ενώ η επίσημη ώρα θανάτου είναι 22 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Βέβαια, όπως επισήμως μου απάντησε το στρατιωτικό νοσοκομείο, το ηλεκτροκαρδιογράφημά του... δεν βρέθηκε», λέει με νόημα.

ΔΥΟ ΑΓΝΩΣΤΑ... «ΘΥΜΑΤΑ»

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχει στη διάθεση του Το ΧΩΝΙ, ο Μάνθος Μάντζιος στάθηκε άτυχος και έχασε τη ζωή του, αλλά δυο άλλοι συνάδελφοί του γλίτωσαν την τελευταία στιγμή. Πρόκειται για έναν πυροσβέστη που αντιμετωπίζει βαριάς μορφής αναπηρία και ήταν το αποτέλεσμα της κακής ποιότητας αέρα, που εισέπνευσε από αναπνευστική συσκευή κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης. Η υπόθεσή του έχει παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη χωρίς όμως ακόμα να έχει αποφανθεί. Το δεύτερο περιστατικό αφορά σ' έναν άλλο αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος λίγες μέρες μετά το τραγικό περιστατικό του Παλαιού Φαλήρου, πήρε μέρος στην κατάσβεση μιας μικρής έκτασης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, είχε μπει στο εσωτερικό του διαμερίσματος και, για άγνωστο λόγο -προφανώς ένιωσε δυσφορία-, έβγαλε την αναπνευστική του συσκευή με αποτέλεσμα να υποστεί εγκαύματα στο πρόσωπο. Για ποιο λόγο, όμως, ένας έμπειρος πυροσβέστης έβγαλε τη μάσκα του ενώ ήταν μέσα στη φωτιά; Τι συνέβη εκείνη την κρίσιμη στιγμή; Μήπως γνώριζε κάτι παραπάνω για την ποιότητα του αέρα, που εισέπνεε μέσω της συσκευής του; Η κίνηση αυτή ίσως να του έσωσε τη ζωή αλλά χρειάστηκε να νοσηλευτεί για τουλάχιστον έξι μέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του στρατιωτικού νοσοκομείου.